



Lesbrief lager onderwijs ▷ Een leefbaar inkomen voor de cacaoberoer

Foto's personages



OXFAM
Wereldwinkels



Foto: Yel (Oxfam Fair Trade)



Lesbrief lager onderwijs ▷ Een leefbaar inkomen voor de cacaoberoer

Verhalen personages

Mathis

Mathis is de ene week bij zijn papa en de andere week bij zijn mama. Zijn papa is verpleger, zijn mama heeft een winkel voor natuurvoeding. Als Mathis 's ochtends wordt gewekt, blijft hij altijd nog even in bed liggen. Bij zijn mama luistert hij wat naar de radio voor hij opstaat, bij zijn papa springt hij uit zijn bed wanneer zijn zus uit de badkamer komt. Dan is het zijn beurt om zich wat te verfrissen en in de kleren te springen die papa de avond voordien klaarlegde. Eens aangekleed eet hij een stevig ontbijt. Mathis is blij dat hij zowel bij mama als papa vaak eens een glas vers geperst fruitsap kan drinken bij zijn ontbijt. Naast een boterham met choco, kan ook een kom cornflakes hem erg smaken. Hoe Mathis naar school gaat, hangt af van het werkuren van mama of papa. Meestal gaat hij met de fiets, maar soms rijdt hij ook mee met de auto als mama of papa vertrekt naar het werk. Mathis kijkt er altijd naar uit om 's ochtends nog wat te praten met zijn klasgenoten voor de lessen beginnen. Hij is erg goed bevriend met Jens, Aylin en Tea.

Tea

Tea woont samen met haar ouders in een appartement op 10 km van haar school. Haar vader is receptionist in een hotel en haar mama is werkloos. Ze is al enige tijd ziek, waardoor ze haar werk verloor. Voor de ouders van Tea is het momenteel niet zo eenvoudig om de eindjes aan elkaar te knopen, maar haar ouders doen hun uiterste best om met Tea fijne uitjes te doen in de buurt. Zo gaan ze vaak picknicken met vrienden. Vaak zijn er ook leeftijdsgenootjes bij waarmee ze een hele namiddag optrekt.

Op een schooldag wordt Tea altijd gewekt door haar mama, maar soms is ze al vroeger wakker. Wakker is wakker bij Tea. Ze springt het liefst direct uit haar bed, ze snelt naar de badkamer om te douchen voor haar zus hiertoe de kans krijgt. Daarna springt ze in haar kleren. Als er nog voldoende tijd is, eet Tea een stevig ontbijt. Soms slaat ze dit ook eens over.

's Middags eet Tea warm op school. Omdat haar ouders het niet breed hebben, heeft de school hen de kans gegeven om een maaltijd te voorzien tegen een goedkoper tarief. Tea gaat altijd met de auto naar school. Het is al meermaals voorgevallen dat ze niet naar school kan doordat haar papa een vroege werkshift heeft en haar mama zich onvoldoende goed voelt om haar naar school te brengen. Tea durft dit niet altijd te vertellen op school, behalve tegen Mathis. Ze probeert dan zelf wat bij te benen wat ze miste op school, maar dit is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig hoeft ze de grappige gebeurtenissen die zich afspelen in de klas niet te missen want via chat vertelt Mathis haar alles in geuren en kleuren.



OXFAM

Wereldwinkels



Lesbrief lager onderwijs ▷ Een leefbaar inkomen voor de cacaoberoer

Verhalen personages

Daniël

Daniël wordt 's morgens om 6u00 gewekt door zijn mama. Veel tijd om te blijven liggen is er niet, zijn grote broer schudt hem al opnieuw wakker. Daniël ontbijt samen met zijn broer en twee jongere zussen. Moeder heeft de rijst klaargemaakt die Daniël gisteren op de markt is gaan kopen. Daniël eet altijd traag, wat zijn broer zenuwachtig maakt. Hij is immers verantwoordelijk om Daniël op tijd op school te brengen. Ze hebben nog een hele wandeling voor de boeg!

Na een uur flink doorstappen bereiken ze de klaslokalen. De juf leert de kinderen vandaag lezen. Daniël doet dit het minst graag omdat zijn klasgenootjes al veel sneller kunnen lezen. Tijdens het oogstseizoen moet hij zijn ouders helpen op de cacaoplantage. Hij kan dan niet naar school. Zo bouwde hij een achterstand op tegenover zijn klasgenootjes. Hij gaat wel graag naar school. 's Middags eten ze samen rijst met tomatensaus. Daarna spelen de kinderen verstoppertje en voetballen ze in de tuin van de school. Dat is beter dan papa helpen wieden met een [daba](#) op de plantage. Bovendien wordt er 's middags niet gegeten tijdens het oogstseizoen, er is dan te veel werk. "Dappere Daniël met de daba kan daar tegen", lacht zijn vader dan altijd.

Na de tocht huiswaarts krijgt Daniël [bananenfoutou](#) met [okra saus](#), zijn lievelingsgerecht! Vanavond eet het buurmeisje Adjoua mee. Haar moeder is immers erg ziek en kan niet altijd voor haar koken. Het gezin van Daniël heeft nog geen elektriciteit dus het is om 19u00 donker. Hij kruipt maar in bed. "Later word ik vrachtwagenchauffeur", denkt hij als hij in slaapt valt. Morgen weer een dag.

Ayo

Twintig jaar later is Daniël zelf groot. Hij kreeg ondertussen zelf een dochter, Ayo. Hij hoopt dat zij haar dromen kan waarmaken. Daniël is er niet in geslaagd vrachtwagenchauffeur te worden, maar hij begint aardig te verdienen met de cacaoplantage van zijn vader. Ayo staat buiten reeds te wachten op haar vader. Vorig jaar kocht hij met het geld van de cacaooverkoop een motor. Ayo mag elke ochtend achterop zitten, zo zijn ze een stuk sneller op school. Ze doet het goed op school, wat Daniël erg trots maakt. Ayo speelt samen met de andere meisjes hinkelen en touwtjespringen. Maar eigenlijk zit ze liefst van al in de les. Lezen en schrijven zijn haar favoriete vakken.

Als ze 's avonds thuis zijn helpt Ayo haar moeder bij het koken. Daarna eten ze met drieën gegrilde vis met [attiéké](#), niet Ayo's favoriete gerecht maar beter dan bananenfoutou, dat is ze echt beu gegeten. Na het eten helpt ze haar vader om de rekeningen te ontcijferen. Haar leestalent komt hier goed van pas. Op de plantage heeft Daniël echter geen hulp meer nodig. Sinds hij lid is geworden van de cacao-coöperatie helpen andere boeren hem in het oogstseizoen. De coöperatie ontvangt ook een fairtradepremie. Vijf jaar geleden legden ze hiermee elektriciteit aan in het dorp. Zo kan Ayo haar huiswerk maken op het terras, ook al is de zon al onder. Voor het slapengaan spelen moeder, vader en Ayo nog [awalé](#). Om 21u00 is het bedtijd. Als ze in haar bed ligt droomt ze ervan dokter te worden. Als er een dokter was geweest, had de moeder van tante Adjoua gered kunnen worden. Dokters redden levens, weet Ayo. Er is nog veel werk voor de boeg!



OXFAM
Wereldwinkels



Lesbrief lager onderwijs > Een leefbaar inkomen voor de cacaoberoer

Symbolen kinderrechten

